

Det var en særdeles nærværende og relevant dagsorden, som HK Stat og Nordjyske Medier sammen havde sat til drøftelse i Kuppelsalen på Nordjyske 8. juni. I snæver forstand handler diskussionen om nordjyske statsansattes frygt for nedlæggelse af statsinstitutioner og dermed jobs i deres landsdel. Men i lidt videre forstand drejer diskussionen sig om udviklingen af hele landsdelen. Kan vi fortsat se en blomstrende udvikling for os, med attraktive fremtidsmuligheder for den opvoksende nordjyske ungdom, hvis fokus på landets udvikling flytter sig til en ensidig opmærksomhed på hovedstaden? Kan vi undvære statens institutioner og arbejdspladser? Der er rigeligt med eksempler, som ingen nordjyde bryder sig om. En konferencedeltager pegede på købstaden Løgstør. Her havde man for få år siden både egen politikreds, retskreds og sygehus og med alt, hvad deraf følger i form af advokatvirksomheder, detailhandel etc. Vil vi se hele Nordjylland afviklet som en Løgstør i stor størrelse i løbet af få år?

Deltagerne på konferencen fremviste stor kreativitet. Vi skal ikke klynke på nordjysk. Vi skal ikke påkalde os medlidenhed og dårlig samvittighed. Vi skal i stedet slå på, hvor synd det vil være for alle parter, hvis alt det, som vi har at byde på, ikke vil blive udnyttet til gavn for alle.

Vi skal ikke sætte vores lys under en skæppe, - hvilket også med komikeren Kjeld Petersens ord ville være et underligt sted at sætte det, - men al vores kampsatte vilje og energiske indsats vil være forgæves, hvis vi ikke formår at få de landspolitiske beslutningstagere i tale. Vi skal ikke overbevise dem om, at vi i Nordjylland kan meget, som ingen andre danske kan, for den køber de næppe. Vi er ikke de ringeste, men det er sønderjyder og fynboer heller ikke. Vi må i stedet gøre opmærksom på, at Danmark er for lille til, at vi kan lege hovedstad/provins med nogen som helst fornuft. Afstande er noget, vi slæber rundt med i hovedet, ikke noget der kan måles med effekt i kroner eller timer. Vi skal gøre opmærksom på, at en samlet udvikling af hele Danmark er en fælles, fornuftig sag. Det giver ingen mening at stable folk oven på hinanden i hovedstadsområdet og lade biler og busser vente i køer, mens tiden går, og trafikken sander til, og folk må opgive dagens drømme i afventen på grønt lys.

Danske folketingspolitikere skal have armen vredet om på ryggen. Det tager man ingen skade af. Det kan Aalborg Byråds politikere bevidne, for de byrådsmedlemmer, som blev valgt i 2005 og som dermed udgjorde det første byråd efter kommunalreformen i 2007, vil huske "Farstruperklæringen." Wow, det var en oplevelse. De "gamle" kommuner trådte i karakter med Nordjyske Medier som mediator. På Farstrup Skole gav man – mere eller mindre bagbundet – hinanden håndslag på, at Aalborg kommune var én kommune, og at udvikling og sammenhængskraft var en fælles sag. Denne erklæring har siden hængt som en slags håndfæstning over hovedet på Aalborg Byråd, og udvikling af landdistriktspolitikken er bare et enkelt udslag af Farstruperklæringen. Det allervigtigste er, et helhedsforståelsen af Aalborg kommune er tvunget ind i blodet på politikerne.

Samme helhedsforståelse for hele Danmark skal Folketinget have blikket åbnet for mere eller mindre frivilligt. Man skal ikke lægge statslige institutioner uden for København, fordi det er synd for den stakkels provins. Man skal derimod lægge statsinstitutionerne uden for hovedstaden, fordi det ellers vil være så forfærdelig synd for stakkels lille København. For det vil udløse så megen energi og overraskende nytænkning, hvis man tør tage det lange skridt mellem København og det grønne Danmark. Bukserne skal nok holde!

Det ville være pragtfuldt, hvis lokale og regionale politikere kunne finde sammen med Nordjyske Medier - som i Farstrup. Vi kan ikke nøjes med at fremhæve egne fordele. Vi må sætte kraft og magt bag. –Som i Farstrup!